



Breng kleur in het leven van mensen waar het
even niet zo goed mee gaat.



Regenboogkussens zijn kussens, gemaakt voor mensen die in een
moeilijke periode in hun leven zitten.

Dit kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn.

Met een regenboogkussen hopen wij wat kleur in hun leven te brengen.

Regenboogkussens worden op aanvraag gemaakt, met een thema wat
de ontvanger aanspreekt. Dit kan van alles zijn, bloemen – dieren –
natuur – cartoons – kindermotiefjes – een bepaald land – seizoen etc.

Bij deze thema's worden borduurpatronen gezocht.

Deze patronen worden met de hand geborduurd op kleine lapjes stof,
door borduursters uit het hele land, maar ook uit België en Frankrijk.
Deze geborduurde werkjes worden samengevoegd tot een uniek kussen.
Dit alles op vrijwillige basis en zonder kosten in rekening te brengen.

Kent u iemand in uw naaste omgeving die wel een steuntje in de rug kan
gebruiken, vraag dan een kussen aan via ons aanvraagformulier op de
website www.regenboogkussens.nl